



Verslag 20^e Ullekendag 2015.

Dit wordt een kort verslag gezien de tropische temperaturen die momenteel worden gemeten in Nederland. Meestal begint de schrijver over de camping en hoe warm het daar is, maar dit jaar zit hij gewoon thuis met de gordijnen dicht en een buitentemperatuur van bijna 25 graden in de schaduw 's morgens om 11.00 uur. Vanmiddag maar weer even gaan fietsen voor de broodnodige afkoeling.

Afgelopen zaterdag 27 juni was het dan eindelijk zo ver. We hadden ons er al lang op verheugd en een paar broers hadden Theo willen helpen bij het organiseren van deze dag. Begin dit jaar hebben we het hem nog gevraagd. Maar dat hoefde niet. Hij zou het samen met Riekie regelen. Theo heeft namelijk het afgelopen jaar Riekie leren kennen, met wie hij regelmatig koffie drinkt. Dus kregen we, de broers en zus, een tijdje geleden een echte uitnodiging in de bus voor zaterdag 27 juni bij "Ons Moe" te Oploo met het verzoek deze ook aan de kinderen kenbaar te maken. Dat hebben we gedaan en de meeste Ulleken waren aanwezig. We misten wel Marion, Nelleke, Tommy en de kinderen, Theo, Miranda en hun kinderen en Jolanda en Jerry, en Ward. De laatst genoemde zou tegen het eind van de middag nog komen. Daarnaast mochten we een paar nieuwe gezichten begroeten, allereerst Riekie, Tygo het zoontje van Wesley en Ilona en Wiep het vriendinnetje van Rik. Zij hadden zich al heel snel aangepast aan de Ulleken sfeer. Theo, geassisteerd door Riekie, heette dan ook iedereen van harte welkom tijdens zijn openingswoord en vertelde ons wat wij deze middag zouden gaan doen. Het werd geen "spelletjes" middag maar een echte "op de plaats doe-dag". Dat wil zeggen we hadden geen fietsen meegenomen noch sportieve kleding, zwemkleding, handdoeken etc. Nee het zou een middagje "schilderen" en "mozaïeken" worden.

De middag werd geopend met een welkomst drankje, een bubbelachtig iets, voor zowel de jongeren als de senioren. En tijdens het welkom werd ons ook duidelijk gemaakt dat iedereen vijf consumptiebonnen zou krijgen. Als je meer wilde drinken dan kon je bonnen kopen voor eigen rekening. (Dat laatste bleek achteraf niet nodig, want bij het einde van de dag bleken er nog voldoende bonnen aanwezig te zijn). Hier ben ik gestopt met het schrijven vanwege de hitte. Op maandag 6 juli ben ik weer begonnen voor eventjes. We hebben inmiddels een echte hittegolf achter de rug. Pff... was dat zweten. Enfin dit maar even tussendoor vermelden voor het "nageslacht".

Na het welkomstwoord op het terras werden we gevraagd naar binnen te gaan waar we werden verrast met een kopje koffie en of thee, vergezeld van cake en natuurlijk arretjescake. Dit laatste vond gretig aftrek bij zowel de oudere als de jonge Ulleken. Joost kon er in ieder geval niet met zijn handen van afblijven. We



Verslag 20^e Ullekendag 27 juni 2015.

waren in totaal met ongeveer 40 Ulleken en de groep werd onderverdeeld in een groep “schilderen” en een groep “mozaïeken”. Onder deskundige leiding van vier docenten konden we gaan beginnen. Eerst werd duidelijk gemaakt wat de bedoeling was en aan de schilders onder ons hoe je de kwasten moest vasthouden. Aan de mozaïekers werd uitgelegd hoe de stukjes gelijmd op een minuscule klein dienblad aangebracht konden worden. Al gauw gingen de Ulleken aan de slag en al snel zag je hier en daar al aardige “kunstwerkjes” ontstaan. Er waren echte kunstenaars bij die geen voorbeeld nodig hadden. Zo werd er uit de vrijehand een “pauw” en een “boot” op het linnen vastgelegd, terwijl een ander een echte “Mondriaan” aan het schilderen was. Ook bij de mozaïekers ging het erg goed. Sommigen volgden exact de voorbeelden terwijl anderen lekker “vrij” aan het knutselen waren. Tijdens deze bezigheden werden we regelmatig voorzien van een drankje zodat we voldoende onze kelen konden smeren en de diepgaande gesprekken op gang konden houden. Onderwijl werd driftig onze inspiratie te hulp geroepen (duikboot bij het schilderen) om toch maar zo goed mogelijk iets moois af te leveren. Een iemand kon aan haar mozaïekwerkje geen benaming geven: tulp/vis/kip/soesje/vogel/bootje. Na een tijdje waren onze “kunstwerken” toch echt af. Het resultaat van onze inspanningen mag er best zijn.



Het was schitterend weer in Oploo. Dus na het schilderen en mozaïeken ging iedereen weer naar het terras waar het goed toeven was. De jonge Ulleken gingen naar het grasveldje tegenover “Ons Moe”. Hier kon men zich naar hartenlust uitleven. Tom had een bal meegenomen en natuurlijk moest er dan worden gevoetbald. Welk team er heeft gewonnen is bij de schrijver niet bekend.



Verslag 20^e Ullekendag 27 juni 2015.

In Cuijk werd dat zelfde weekend “Samen Loop voor Hoop” georganiseerd. Een wandelfestijn waarmee men geld inzamelt voor de kankerbestrijding. Onze Wil en Marit hadden zich ook opgegeven om mee te doen en beiden namen dan ook de kans waar om bij de Ulleken geld in te zamelen voor dit goede doel. De voorlopige eindstand van deze actie is op het moment € 160.229. We zijn er trots op dat Wil en Marit ook een steentje hebben bijgedragen aan dit grote succes. Wil je nog even kijken wat deze actie precies heeft ingehouden kijk dan even op de website: <http://samenloopvoorhoop.nl/cuijk/>

Na het schilderen, mozaïeken, voetballen, spelen, drinken en praten werden we verrast op een echte spitse zak friet met mayonaise en diverse snacks. Deze konden we zelf afhalen bij een mevrouw. En al gauw zat iedereen te smikkelen van de friet, de bami schijf, kroket, frikandel of kaassoufflé. Deze vorm van eten viel bij iedereen in de smaak en er was meer dan voldoende aanwezig. Het buffet werd afgesloten met een heerlijk ijsje en voor sommigen nog een koffie, een borreltje of een wijntje. En aan alle goede dingen komt een einde. Zo ook aan deze twintigste Ullekendag. Theo bedankte iedereen voor het gezellig meedoen met de activiteiten, de gezelligheid en het “bijpraten”. En zoals na elke Ullekendag had de jury na rijp beraad besloten dat Mari deze keer de winnaar was van het schilderen. De meeste Ulleken wisten niet dat het een wedstrijd was wie het mooiste zou kunnen schilderen of mozaïeken. Maar enfin over de uitslag kon niet worden gecorrespondeerd. Hierna nam Ger nog even het woord en hij bedankte Theo en Riekie voor de geweldige organisatie deze middag en ook voor de arretjescake die Riekie zelf had gemaakt. Hij bedankte alle Ulleken en wenste iedereen een wel thuis. Daarmee werd de twintigste Ullekendag afgesloten en zoetjesaan ging iedereen pakken, namen hun kunstwerken mee en gingen na afscheid genomen te hebben naar huis. Ook wij bedanken Theo en Riekie voor hun inzet en geweldige organisatie van deze Ullekendag. Wij wensen Mari en Ineke veel succes bij het organiseren van de 21^e Ullekendag. Op naar het volgende jaar:

21^e ULLEKENDAG:
zaterdag 25 juni 2016